

Dekenaar Nieuws

Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,
6211 TC MAASTRICHT

Email: dekenaat.maastricht@gmail.com

Extra informatie m.b.t. de mogelijkheden om kerkdiensten te volgen

Uitgave van het Dekenaat Maastricht

Redactie: dekenaatsbestuur

Verspreiding: via de parochies en per
mail

Wie graag Dekenaar Nieuws per mail
wenst te ontvangen kan dit kenbaar
maken door een mail te sturen aan:
dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg

Vicevoorzitter: Pastoor René Schols

Secretaris: E. van Berlo

Penningmeester: W. Eurlings

Leden:

W. Wolters, P. Geelen, R. Schoufs

Bank ABN:

IBAN: NL 14ABNA 023 11 66 052

t.n.v. Dekenaat Maastricht



ON-LINE

Beste mensen,

*Het vergt heel wat creativiteit om met
elkaar verbonden te blijven in tijden
van sociale distantie.*



Maar creativiteit brengt ook iets nieuws. Soms zelfs verrassend veel. Een bezoekje aan een familielid op de derde etage van het verzorgingshuis via een hoogwerker is toch uitzonderlijk creatief, of? Via internet, telefoon en televisie is er ook veel mogelijk. Heel veel! Verder in dit Dekenale Nieuws wordt u daarover geïnformeerd. Maar toch... Met name voor de mensen die niet zo vaardig zijn met deze technische en digitale middelen is deze coronatijd een grote beproeving. Dat besef is er zeker. Ja, vaak genoeg is het een schrijnende, schurende wond; altijd weer alleen, zonder iemand om je heen te zien of te horen en daarbij bezorgd over het welzijn van anderen en over de toestanden in de wereld. Als gemeenschap van gelovigen doen we er alles aan om de verbondenheid te versterken, maar het blijft beperkt. Het ontberen van het bijwonen van de eucharistieviering en het ontvangen van de Heilige Communie versterken deze eenzaamheid. Maar toch...het is ook een uitnodiging om juist nu de verbondenheid met je Schepper te verdiepen, om Gods Geest in en door jou te laten werken. Jezus zegt het zelf met de woorden; "Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven, de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem want Hij blijft bij u en zal in u zijn". Bid dan om die geest, vraag Jezus deze Heilige Geest, de Helper, de Trooster, te sturen. Zet de deuren van je hart, van je ziel wagenwijd open.

In deze Paastijd zien wij uit naar Zijn komst, destijds bij de bange apostelen, maar ook nu, bij ieder van ons, zeker bij hen die bang, eenzaam en verlaten zijn. Wij zijn elkaar gegeven; een gave én opgave, ook in dit opzicht. Bidden met en voor elkaar, in welke vorm dan ook!

Van harte hoop ik dat onze verbondenheid in gebed ons allen sterkt en goed doet.

"Haw Pin", deken John Dautzenberg

DE ROEP VAN JOEP

Weet je waar je heerlijk kunt wandelen? Aan de oostelijke oever van de Maas, ter hoogte van de Griendt. Daar blijft de zon wat langer hangen. Tegen de avond is het daar heerlijk toeven. De laatste zonnestrallen verwarmen de koele avondwind. Dat hebben inmiddels ook heel wat mensen in de gaten. Ik kom er graag. Ik kan mag daar onaangeliend spelen en zelfs zwemmen. Heerlijk, en daarna uitschudden en rollen in het hoge gras aan de oever. Laatst was ik er weer en het was iets drukker.

Maar iedereen op veilige afstand van elkaar, zachtjes pratend, hier en daar met wat rustige muziek.

Ik vind het altijd leuk om een paar meter vóór mijn baasje uit te lopen.

Normaliter zitten er geen mensen in het gras, wel bij de banken en op het grote grasveld, maar niet aan de oever. Nu wel. Dat vind ik spannend en loop er kwispelend op af. Het is een groepje Afrikaanse mannen. Het klikt meteen.

Ze zitten in het gras en praten met elkaar. Ze zijn duidelijk aangeslagen door de situatie waarin zij zichzelf en onze hele maatschappij zich tijdens deze coronacrisis bevinden. Ik maak – zoals zo vaak – het eerste contact. Mijn baasje neemt het dan over en er komt een gesprek op gang. Het zijn mannen van middelbare leeftijd, maar jonger dan mijn baasje. Een van hen wil mij uitdagen door een stok in het water te gooien. Nou, die uitdaging neem ik graag aan en haal de stok zwemmend terug. Als cadeautje schud ik mij wild uit en het water vliegt in het rond. Dit tot groot vermaak van mijn nieuwe vrienden. Ondertussen gaat het gesprek door. Na wat vragen over mijn herkomst en mijn formidabele gehoorzaamheid vraagt mijn baasje naar de achtergrond van deze mannen. Ooit door het lot zijn de mannen hier naar Maastricht gekomen om te werken aan hun toekomst omdat dit in het eigen land niet meer mogelijk was. Oorlog en geweld hadden daar aan bijgedragen. Nu zitten ze hier. Er is geen werk, ze kunnen niet weg, maar blijven is ook heel moeilijk, zeker onder deze omstandigheden... Nu hoor ik ook één van hen vragen wie mijn baasje is. Nu wordt het spannend. Ik zie dat mijn baasje mij een knipoogje geeft en ik let goed op. Hij wijst op de kerktorens in de verte en vertelt dat hij de priester is die aan deze kerk verbonden is. Een van de drie mannen draagt een groot



kruis om zijn hals. Dat was mij al meteen opgevallen. Gek he, maar dat was mij meteen opgevallen.

Nu wijst mijn baasje op dat kruis, om zijn identiteit te onderstrepen. Na enige verbazing volgt de ontspanning. Hun gezichten klaren op, ze vertellen over hun land van herkomst, hun families en ook over de opvang in Nederland; dat zij hier thuis zijn gekomen. Ondertussen spelen we gewoon met veel plezier door. Het gesprek wordt telkens onderbroken met gelach en gesprong omdat ik fratsen uithaal met de stok.

... Ja, die grote kerk kenden ze. Daar kwamen ze weleens, in dat kerkje achter die grote poort. Mijn baasje en ik begrijpen dat ze alleen de dagkapel kennen en prompt nodigt mijn baasje hen heel nadrukkelijk uit. Degene met het kruis is katholiek, de anderen orthodox. Dat maakt niet uit. Iedereen is welkom. Zo nemen we afscheid. Het is een fijn gesprek, dat kan ik zo merken; een ander lichtpuntje op een zonnige maar zwaarmoedige dag in deze coronatijd. We vervolgen onze wegen. De mannen lachen en zwaaien tot wij uit het zicht zijn en ik ren weer kwispelend voor mijn baasje uit.

Enkele dagen later zit ik samen met mijn baasje in de Pandhof. Hij zit te bidden en ik bid, half slapend, mee. Dan merk ik dat er iemand in de kruisgang staat te zwaaien. Ik attendeer mijn baasje op de bezoeker. Door het slechte zicht en het verblindende zonlicht zien wij in eerste instantie alleen twee lachende ogen en stralend witte tanden. Ik weet gelijk wie het is, maar bij mijn baasje duurt het even. Nu lacht ook hij terug en gebaart dat de gast de Pandhof binnen kan komen. Het is inderdaad een van de drie mannen, een van Orthodoxen. Hij komt er iedere keer als hij de kerk passeerde even binnen, zo vertelt hij. Inderdaad, altijd in de dagkapel. De rest van het gebouw kent hij niet. "Nooit zonder gebed een kerk voorbijlopen!" zegt hij vermanend. Na een fijn gesprek op een van de banken in de Pandhof nodigt mijn baasje hem uit om de grote kerk binnen te komen en bij het graf van Servaas te bidden. Dankbaar maakt hij van de uitnodiging gebruik. Ik mag niet mee. Dat vind ik wel jammer maar begrijpelijk. Later vertelde mijn baasje mij wat er gebeurd is. Met veel devotie hadden zij samen in stilte bij het graf gebeden. Verheugd en met betraande ogen had hij later gezegd; "Dit was het grootste geschenk dat hij kon bedenken, ...de Heer had hem gehoord." Lieve lezers, ik weet dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Maar wat zit er dan in de rest? Heb je daar weleens

aan gedacht? Er is heel veel om ons heen dat wel goed gaat, dat wel stemt tot dankbaarheid. Kleine ontmoetingen, een glimlach, een zwaai...het kan het begin zijn van gebedsverhoringen. Onderschat ze niet, al die kleine momenten.

Ik heb het geluk om er regelmatig uit te komen, ik hoef niet binnen te blijven. Voor velen is dat echt anders nu. Maar daarom schrijf ik dit verhaal zo uitvoerig op. Dan kunnen jullie het meebelevén en hopelijk ook intens van genieten. 'Haw Pin', mijn baasje zegt 'Hod Poal', graag tot ergens, misschien wel aan de Maas!

Groeten, d'r Joep.

SERVAASWEEK 2020

Evenals praktisch alle openbare vieringen zal ook de Servaasweek geen doorgang vinden zoals gepland.

De gebruikelijke processies zowel aan het begin (de Bronprocessie) als aan het einde (de Stadsprocessie) gaan niet door. Toch wordt de Servaasweek gevierd- weliswaar zonder gelovigen in de basiliek maar bent u allen van harte uitgenodigd om via tv of pc mee te vieren.

Zondag 10 mei;

10.00 uur opening Servaas met Heilige Mis in de Servaasbasiliek (RTV Maastricht) met bijzondere opnamen van de Bronprocessie in voorgaande jaren.
14.00 – 16.00 uur; Bidden bij de Noodkist
16.00 uur; plechtige vespers gezongen

Woensdag 13 mei;

18.00 uur Plechtige vespers van Sint Servaas gezongen
18.45 uur Luiden Grameer
19.00 uur Dekenale Viering met Mgr. Harrie Smeets (RTV M)

Zondag 17 mei

10.00 uur Hoogmis met Monseigneur de Jong en aansluitend een alternatieve sacramentsprocessie (RTV M)
14.00 – 16.00 uur; Bidden bij de Noodkist
16.00 uur; plechtige vespers gezongen.

Op tussenliggende dagen

is er iedere ochtend om 9.00 uur Heilige Mis met Rozenkrans. Om 18.00 uur het avondgebed (vespers). De vespers zijn te volgen via het You Tube-kanaal: Heilige Mis Maastricht



Pastoor René Schols actief via het beeldscherm te bekijken.



Walburga Parchie Amby De vieringen zijn allen te volgen en kunnen gestreamd worden via Facebook <https://facebook.com/walburga.parchieamby>. Kapelaan Slaven Brajkovic doet de H. Mis en Pawel assisteert ook met gezang. Vanuit de woonkamer is er elkaar dag om 19.00 uur een Heilige Mis behalve op zaterdag en zondag in ons parochiecluster.



Wij wijzen mensen op het youtube verhaal van Roderick van Attekum (Padre Roderick) vanuit Rome. Wekelijks een gedachte bij het zondags-evangelie.

Wij maken u er op attent dat ook nog Heilige Missen worden opgedragen in de verschillende andere parochies. Vanuit Borgharen, Itteren Bunde e.o. hebben wij geen opgave gekregen om in dit blad te plaatsen.

Ook gaan wij dit blad alleen digitaal verspreiden en komen er geen papieren exemplaren.

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, maakt gebruik van www.kerkdienstgemist.nl

Je kunt het gemakkelijkste inloggen via de app kerkdienstgemist.nl of via een link op de eerste pagina van onze parochie website www.kerkkomnou.nl. Alle vieringen worden uitgezonden en zijn ongeveer een half jaar lang terug te kijken (er wordt altijd gezongen, vaste gezangen en enkele liederen).

De vieringen zijn:

Zaterdagavond 19.00 uur eucharistieviering van de zondag

Zondagmorgen 10.30 uur eucharistieviering

Maandagmorgen 09.00 uur eucharistieviering

Dinsdagmorgen 09.00 uur eucharistieviering

Woensdagavond 18.30 uur Rozenkrans gebed,

19.00 uur eucharistieviering

Tot en met de Pinksteren:

Donderdagmorgen om 09.00 uur eucharistieviering

Vrijdagmorgen om 09.00 uur eucharistieviering

Uitvaarten worden soms uitgezonden maar zonder beeld.

Verder wijs ik u graag op activiteiten van de happy Kids te vinden via Facebook en graag wijs ik binnen facebook op het item:

De Troostfee, mooie actie door heel Maastricht.



Gegroet met vrede en alle goeds, Mattie Jeukens ofm

In **samenwerking met RTV Maastricht** werden er reeds eerder missen uitgezonden. Dit als gevolg van het feit dat kerkelijke vieringen waar publiek bij aanwezig is niet zijn toegestaan door de Coronapandemie.

De reeds eerder opgegeven intenties van zowel de **St. Servaasparochie** alsook van de **Sint Anna-Lambertus parochie** worden tijdens deze heilige Missen gelezen. De afgesproken data zijn:



Zondag 3 mei	10.00 uur
Zondag 10 mei	10.00 uur
Woensdag 13 mei	19.00 uur
Zondag 17 mei	10.00 uur
Donderdag 21 mei	10.00 uur (Hemelvaart)
Zondag 31 mei	10.00 uur (Pinksteren)



YouTube kanaal: Servaas – Anna-Lambertus – heel Maastricht-West ([kanaal: heilige mis maastricht](#))

Graag willen we met u in contact blijven en u de mogelijkheid geven om kracht, hoop en moed te putten uit ons mooi en vreugdevol geloof. Via dit kanaal zullen vanuit verschillende parochies in Maastricht de volgende vieringen dagelijks live uitgezonden worden:

09.00 uur. Heilige Mis.
15.00 uur. Aanbedding met Rozenkrans voor een spoedige beëindiging van de epidemie.

19.00 uur: Heilige Mis.

De H. Missen worden door Deken Dautzenberg en kapelaan García vanuit de Servaas Basiliek en de St. Anna-Lambertus parochie en door Pastoor Schols (Maastricht-west) vanuit zijn parochies opgedragen.

Voor **Maastricht-West en Maastricht Zuid-West** is de invulling als volgt:

Wij zullen een rozenkransgebed hebben en uitstelling van het allerheiligste. Dit op dinsdag van 15.00 uur tot 16.00 uur in Daalhof en ook in Oud-Caberg op woensdag 14.00 uur tot 15.00 uur. Via You-tube worden verschillende gebedsdiensten vanaf 15.00 uur uitgezonden op het kanaal heilige mis maastricht op dinsdag en woensdag vanaf 15.00 uur vanuit de verschillende kerken. De gebedsdiensten in Daalhof en Oud-Caberg zijn toegankelijk.

Dinsdagavond: 19.00 uur H. Mis; Donderdagavond: 19.00 uur H. Mis; Vrijdagochtend: 09.00 uur H. Mis.

Wilt u graag de H. Mis of andere uitzendingen volgen? Dan kunt u het beste het kanaal volgen – (Abonneren is gratis) en de melding (beltje) aanzetten. Veel devotie. Zie hier link, druk hierop om te volgen: https://www.youtube.com/channel/UCJFJo1aYKE_LFgY9t7Cj2xA of gebruik youtube kanaal heilige mis maastricht



De vieringen in het cluster **Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter** zijn live te volgen via de website van de parochie Onze Lieve vrouw: <http://www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen>

Op zondag om 10.00 uur H. Mis.

Op weekdays om 09.30 uur H. Mis en om 19.00 uur gebedsuur met aanbidding, vespers en rozenkrans. Deze vieringen kunnen ook worden teruggekeken via de doorklik 'terugkijken'.

Hartelijke groet, Pastoor Jan Vries



BERICHTEN VANUIT MEERSSEN



Het parochieblad blijft 1x in de twee weken verschijnen, huis aan huis verspreid. Vooral met tekst om mensen te bemoedigen nu de activiteiten voor een groot deel stop liggen en er geen Missen zijn.

Iedere zondag om 11.00 uur uitzending van de Eucharistie in de basiliek op Meer-Vandaag Ziggo 47 of KPN 1337. Viering met zang en orgel. In de kerk, naast celebrant slechts vier mensen: organist, acoliet, lectrice en koster. Tijdens de uitzending is basiliek gesloten. Daarna weer open als normaal.

De kerken van de basiliek, Rothem en West zijn altijd en als normaal geopend. In de kerken liggen er religieuze tijdschriften, folders met gebed en folders die aansluiten bij de liturgische tijd. Speciaal Corona-gebed bij alle plaatsen waar een kaarsje kan worden opgestoken.

Wij wijzen mensen op het youtube verhaal van Roderick van Attekum (*Padre Roderick*) vanuit Rome. Wekelijks een gedachte bij het zondagsevangelie.

Donderdags (Meerssense traditie) is er altijd aanbidding in de Sacramentsbasiliek. De Eucharistie gaat niet door om 10.00 uur. Maar er is wel aanbidding van de Eucharistie. Lopen nogal wat mensen binnen want er is donderdags ook altijd markt naast de basiliek.

Uitvaarten (de laatste weken gemiddeld vier per week) zijn of met pastor met een korte dienst op kerkhof, of met pastor met een gebedsdienst in crematorium, of met een gebedsdienst in één van de kerken. In de kerken altijd met orgel, zonder sprekers en alleen de pastor als voorganger. Wel altijd gepersonifieerd naar de overledene.

4 mei dodenherdenking bij de Vredeskapel achter de basiliek. Burgemeester en Pastoor met een vijftal personen. Kranslegging, Wilhelmus, Toespraak burgemeester, Last Post. Ook weer uitgezonden door Meer-Vandaag 19.30 tot 20.00 uur.

Op Bevrijdingsdag bespeelt de organist van de basiliek ook carillon van de basiliek. Ook om 10.00 uur het Wilhelmus.

We doen geen uitspraken over wanneer Eerste Communie, Vormsel ingehaald zullen worden. Sommige parochies doen dat al wel (Bunde e.o.) maar daar zien wij bewust van af.

Het Octaaf van het heilig Sacrament zal wel gevierd worden. Maar zeker niet op de gewone manier. Ook niet met een grote processie. Ook niet door de parochies uit te nodigen naar Meerssen te komen. Het hangt van de omstandigheden af op welke wijze.

Groet en gezond blijven.

Pastoor Wim van Meijgaarden sss

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

IN VERBAND MET DE ONTWIKKELINGEN RONDOM HET CORONAVIRUS (COVID-19) VRAGEN DE BISSCHOPPEN DE PAROCHIE, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN, HUN PASTORALE KADER EN DE GELOVIGEN OM ONDERSTAAND GEBED TE BIDDEN.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertrouwing in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen



Maandag 17 februari jl. werden de nieuwe kerk- en bestuursleden geïnstalleerd

Parochie H. Servatius: Dhr. C. van Hilten en Dhr. R. Geys. Bestuur Dekenaat Maastricht: Dhr. R. Schoufs. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming: Dhr. E. George, Parochie H. Petrus en Allerheiligste Verlosser en H. Petrus: Dhr. mr. P. Bary en Dhr. A. Van Beek. Parochie H. Martinus (Wyck): Dhr. P. Boessen. Parochie H. Cornelius en H. Martinus: Dhr. F. van de Winkel.

GEESTELIJKE COMMUNIE



Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U.

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

(bron: Katholiek Gebedenboek. De gebedsschat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937)

VRAAG PAROCHIANEN OM EXTRA BIJDRAGE

Door de afgelasting van publieke eucharistievieringen over een periode van zo'n drie maanden lopen parochies ook heel wat collecte-inkomsten mis. Het bisdom adviseert parochies daarom om hun parochianen te vragen om een extra bijdrage over te maken.

Priesters zouden tijdens de vieringen, die op internet worden uitgezonden, op deze mogelijkheid kunnen wijzen. Maar ook via het parochieblad, de parochiewebsite, via social media of een extra brief die bij parochianen bezorgd wordt, kan om een extra bijdrage worden gevraagd.

De ervaring leert dat het steeds weer nodig is om uit te leggen dat de kerk in Nederland volledig afhankelijk is van giften van gelovigen. Uit reacties van priesters blijkt dat de behoefte aan pastorale nabijheid juist in deze onzekere tijd groot is, maar niet iedereen zal zich onmiddellijk realiseren dat ook voor parochies de kosten gewoon doorlopen. Daarom het advies om op daartoe geëigende momenten een extra bijdrage voor de parochie te vragen. Parochies die hun anbi-gegevens op orde hebben, kunnen daar bovendien bij vermelden dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Sint Servaaslied



Sint-Servaas op een 19e-eeuws schilderij van Th. Schaepkens met op de achtergrond de Sint-Servaaskerk

Komt laat ons een loflied zingen
Sint Servatius ter eer
Dien wij waarlijk mogen noemen
Bloedverwant van Onzen Heer.

Refrein:

*O, Sint Servatius, beschermer van Maastricht,
Bewaar in dit gewest, het heil door U gesticht.
Bewaar in dit gewest, het heil door U gesticht.*

Christus roept hem op naar Tongeren
Uit een vergelegten land.
Van het altaar geeft Gods engel
Hem de kromstaf in de hand.

Wonderen zonder tal verg'zellen
Hem op zijne pelgrimsbaan
Hij vergaart ontelbare scharen
Onder Christus' legervaan

Rome zag hem biddend, wenend
Neergeknielt bij Petrus' graf
Waar tot onderpand van liefde
Petrus hem de sleutels gaf.

Engelen zingen bij zijn grafsteen
En bewaren zijn gebeent
Zingen dan ook wij zijn glorie
Tot wij met hem zijn vereend.

O reinste der schepselen

O reinste der scheps'len, O moeder en Maagd,
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt
Maria, aanhoor onze vurige bête
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee

Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan
Bedaar, o Maria, de storm op uw bête
Stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee

Maria, als gij onze schreden geleidt
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd
Dan landen wij veilig ter hemelse rêe
En danken u eeuwig, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
en danken u eeuwig, o Sterre der zee

